

F.C. BAVO



WOORDJE VOORAF

BESTE KAMPIOENEN EN SUPPORTERS

Het einde van het scoutsjaar is stilaan in zicht... Maar niet getreurd, want het hoogtepunt van het jaar moet nog komen: ZOMERKAMP 2026!

Deze zomer trekken we met heel Bavo naar Lier. Daar beleven we samen een kamp vol plezier, avontuur en een flinke portie chaos. Want zoals bij FC De Kampioenen: zonder geknoei is het geen echte match, mijn gedacht!

De leiding is alvast volop bezig met de voorbereidingen en heeft er mééééga veel zin in. Trek dus zeker je sportiefste outfit aan en maak je klaar voor spannende wedstrijden, gekke uitdagingen en onvergetelijke kampmomenten.

Misschien spotten we wel een nieuwe Balthasar Boma aan het kampvuur, een echte Xavier op het sportveld of een Carmen die de hele groep aan het lachen brengt. Eén ding is zeker: met deze ploeg wordt het een kamp om nooit te vergeten!

In deze kamptram vind je alle belangrijke informatie terug over het kamp. Lees dus zeker verder en als je nog vragen hebt, mag je altijd contact opnemen met de takleiding of groepsleiding.

Hopelijk zien we iedereen terug in Lier voor een onvergetelijk kamp vol voetbal, plezier en ambiance.

Sportieve groeten en een stevige kampioenen-handdruk,
FC BAVO



KAMP

VERTREK

Het kamp start op 23 juli voor alle leden. Die dag worden zij om 13u00 verwacht aan de scoutslokalen in Lier.

We maken ook dit jaar geen gebruik van trein- of busvervoer. We rekenen voorlopig op de ouders om hun kinderen zelf naar de kampplaats te brengen. Indien dit moeilijk is, aarzel dan niet om contact op te nemen met de takleiding.

HET VERLOOP VAN HET KAMP

Een scoutskamp betekent leven in de buitenlucht: 8 dagen voor Welpen, Wolven, Jonggivers en Givers. De kapoenen komen dit jaar ook 8 dagen als een echte scout. Dit is al een grote aanpassing, dus we laten hun lekker binnen slapen. Wassen, eten en spelen gebeuren wel allemaal buiten voor iedereen.

Gelukkig nemen we de beste kampkoks van Beverst mee! Zij zorgen elke dag voor heerlijke maaltijden waar iedereen van kan smullen.

Na het middagmaal steken we samen de handen uit de mouwen: we doen afwas, ruimen de wc's op of maken het terrein netjes. Daarna volgt een uurtje platte rust, een moment voor iedereen om even op adem te komen.

De rest van de dag staat in het teken van leuke activiteiten.

EINDE

Het kamp eindigt op 30 juli. Die dag mogen alle leden weer worden opgehaald in Lier.

Om alles vlot te laten verlopen, werken we met tijdslots per tak. Zo blijft het haalbaar en aangenaam voor iedereen. Heb je kinderen in verschillende takken? Dan mag je hen uiteraard op hetzelfde moment ophalen.

DATA & UREN



Dinsdag 30/06

Laatste dag om in te schrijven voor het kamp

Zondag 19 juli – tussen 9u30 en 12u00

Bagage verzamelen @ Scoutslokalen in Beverst
(Opgelet: indien dit verandert, brengen we je op de hoogte via de
WhatsApp-groep.)

Op deze dag wordt alle kampbagage (zoals grote koffers) verzameld. De
leiding laadt dan ook het materiaal in in de camion.

Kan jij 19 juli niet je koffer brengen? Geen probleem! Dan neem je je
bagage zelf mee op 23 juli naar de kampplaats.

Donderdag 23 juli – 13u00

Aankomst Kapoenen, Welpen, Wolven, Jonggivers en Givers
@ Kampplaats Lier
KISS & RIDE!

Blijf gerust even bij het afzetten van de leden voor een drankje&hapje!
(Meer info via Whatsapp)

Donderdag 30 juli – vanaf 15u30

Einde van het kamp – ophalen van de leden
@ Kampplaats Lier
Tijdsblokken:

Kapoenen, Welpen en Wolven: vanaf 15u30
Jonggivers en Givers: vanaf 16u00



(Opgelet: heb je kinderen in meerdere takken? Dan mag je hen tegelijk
komen ophalen.)

INSCHRIJVEN

Inschrijving & Betaling

De inschrijving voor het kamp gebeurt online via onze website.

Je ontvangt de link naar het inschrijfformulier of via de WhatsAppgroep.

Belangrijk: vul de online inschrijving zo volledig mogelijk in en breng ze ten laatste op 30 juni in orde.

Kampbijdrage & Betaling

Hieronder herhalen we de kamprijzen. Deze info staat ook vermeld in het online formulier.

Tip: betaal meteen na het invullen van de inschrijving.

Kapoenen, Welpen, Wolven , Jonggivers en Givers (8 dagen): €185

Betalen doe je via dit rekeningnummer:

BE73 7350 0189 8760

Met vermelding: "BAVO Kamp 2026 + naam van het kind"

Hieronder geven we je een voorbeeld van hoe een typische kampdag eruitziet :

Dagindeling

8u30 - Opstaan, wasjes en plasjes

9u00 - Formatie & ontbijt

9u30 - Ochtendactiviteit

12u00 - Formatie & middagmaal

12u30 - Klusjes: afwas, wc's, terrein, rust

13u00 - Platte rust

14u00 - Namiddagactiviteit

16u00 - Vieruurtje

18u00 - Formatie & avondeten

19u00 - Avondactiviteit

20u30 - Wasjes, pyjama's & avondlied

21u00 - Bedtijd voor Kapoenen

22u00 - Bedtijd voor Welpen

22u30 - Bedtijd voor Wolven

23u00 - Bedtijd voor Jonggivers

24u00 - Bedtijd voor Givers



CONTACT

Postadres

Scouts BAVO Beverst
t.a.v. 'Naam van het kind'
Marnixdreef 28
2500 Lier



Contact tijdens het kamp

Tijdens het kamp worden de gsm's van de leden door de leiding bewaard (of je laat de gsm gewoon thuis).

Voor dringende vragen of info kunnen jullie altijd de leiding contacteren via onderstaande nummers.

We houden jullie ook op de hoogte via:

WhatsAppkampgroep

Instagram: @bavobeverst



Contactpersonen per tak

Groepsleiding

Marie Vandebroek – 0470 53 07 66 – marie.vdbroek@gmail.com

Mirthe Broux - 0468/41 98 62 - mirthe.broux@gmail.com

Maarten Moris - 0479 05 74 40- maartenmoris07@gmail.com

Kapoenen

Thomas Wolters - 0485 22 00 61 - twolters380@gmail.com

Welpen

Matthias Panis – 0484 49 33 77 – panismatthias@gmail.com

Wolven

Renée Teetzmann - 0473 26 66 88 - _renee.teetzmann@gmail.com

Jonggivers

Toke Verkoulen - 0468 35 05 12 - tover07@gmail.com

Givers

Ynje Moris - 0487/24 73 90 - ynje.moris@gmail.com

KAPOENEN

ALLEZ KAMPIOENTJES, ZIJN JULLIE KLAAR VOOR HET PLEZANTSTE AVONTUUR VAN HET JAAR?!

Maak je klaar om samen een onvergetelijk kamp te beleven. Deze zomer toveren we Lier om tot een echt dorp van FC De Kampioenen!
Want luister goed... tijdens deze 8 knotsgekke dagen zijn jullie even geen kapoenen meer, maar échte KAMPIOENEN!

Voor sommigen is dit misschien de eerste keer op kamp, maar geen paniek hé... "Rustig blijven, Xavier!" Er staan zoveel geweldige activiteiten op het programma dat jullie geen seconde tijd gaan hebben om mama of papa te missen. Gedurende de volledige 8 dagen vliegen we van het ene avontuur in het andere: megacoole waterspelletjes, knotsgekke grote en kleine spelen, een spannende 1-daagse, een gezellig kampvuur en nog veeeeeeeel meer ambiance.

En zoals Boma zou zeggen: "Boma worst, de kracht van elke sport!" Onze kookouders gaan jullie dus zeker niet laten verhongeren. Integendeel, die gaan jullie elke dag verwennen met heerlijke maaltijden zodat jullie genoeg energie hebben om volop mee te doen.

Een echte Kampioen is natuurlijk goed voorbereid! Vergeet zeker jullie veldbedje, slaapzak, kussen en natuurlijk jullie favoriete knuffel niet. En met dat zomerse weer in aantocht zijn een pet, zonnecrème en zwemkledij ook absoluut noodzakelijk. Fernand zou zeggen: "Man man man... miserie, miserie, miserie!" als je dat zou vergeten.

Het scoutskamp wordt weer 8 dagen vol plezier, vriendschap en hilarische momenten. Wij hopen dan ook dat zoveel mogelijk kapoentjes meegaan om er samen een legendarisch kamp van te maken. Want zoals de Kampioenen weten: hoe meer volk, hoe meer sfeer!

Wij hebben er alvast superveel zin in en hopen jullie ook!!
Kampioenengroetjes van jullie kapoenenleiding,
Thomas, Mirthe en Jesse



WELPEN

Héla welpen-kampioenen

Deze zomer trekken we samen op scoutskamp naar de knotsgekke wereld van FC BAVO!

Maak jullie klaar voor een week vol hilarische momenten, spannende uitdagingen, vuile spelletjes en vooral héél veel plezier. Samen met Boma, Carmen, Xavier, Pol, Doortje en de rest van de ploeg beleven we avonturen die zelfs in het café van Pascale nog lang zullen worden naverteld.

Overdag nemen we het tegen elkaar op in echte kampioensproeven, spelen we doldwaze spellen en proberen we misschien eindelijk eens een match te winnen zonder ruzie te maken zoals de Kampioenen zelf. Maar opgepast... met Boma in de buurt weet je nooit wat er allemaal kan mislopen! Gelukkig kunnen we altijd rekenen op onze ploeg om elkaar te helpen en samen de leukste herinneringen te maken.

We trekken er ook een dag op uit voor een supertoffe ééndaagse uitstap vol verrassingen. En 's avonds kruipen we gezellig samen in onze tenten na een dag vol avontuur, gelach en misschien wel een paar gekke kampvuurverhalen. Vergeet dus zeker je warme slaapzak niet, want echte kampioenen moeten goed uitgerust zijn voor de volgende uitdaging!



Dus trek je kampioenen outfit aan, oefen alvast je overwinningsdans en maak je klaar voor een scoutskamp vol ambiance, vriendschap en plezier.

Want één ding is zeker: dit wordt een kamp om NOOIT te vergeten!

Jullie welpenleiding
Matthias, Robbe, Maarten en Daan

WOLVEN

Hey super-Kampioenen!

Pak je tas maar in, want we gaan niet zomaar op kamp... we gaan voor de titel! De leiding heeft een topcontract getekend in Lier en ons terrein wordt voor acht dagen het officiële veld van de Kampioenen. De leiding staat al te trappelen als Boma bij een bord warme worsten, want dit kamp wordt een absolute topper.

Vergeet je mopper-gezicht niet en zet je Marcske-glimlach op! We trekken het bos in voor zotte spelen, moddergevechten en avonturen waar Carmen van zou gaan gillen. Luister wel goed naar de tactiek van de leiding, want we willen geen "Miserie, miserie, miserie!". Wij gaan bewijzen dat de Wolven een ploeg zijn die aan elkaar hangt als een dagschotel aan de toog.

Omdat we als echte profs in tenten slapen, moet je bagage tip-top zijn. Zorg voor een warme slaapzak en een stevige koffer. En vergeet je zaklamp niet! Je tent terugvinden in het donker is voor een Wolf gelukkig makkelijker dan Xavier die een bal tegenhoudt als hij droomt over een dagschotel.

Natuurlijk gaan we ook op ééndaagse. Waarheen? Dat blijft een groter geheim dan het recept van de Bomaworst! Trek je stevigste wandelschoenen aan en train die benen alvast.

En wil je de traditie volgen? Kom zeker in je beste kampthema outfit of hou het 'classic' in jouw scoutsuniform!

We maken er een kamp van waar ze in de kantine nog jaren over praten.
Want zoals we allemaal weten:
"Kampioen zijn is plezant!"



Tot snel in Lier, super-Wolven!
Renée, Marie, Daan, Arne en Boris

JONGGIVERS

Dat wordt hier nen dagschotel om u tegen te zeggen!

Zet jullie schrap, want zoals elke goeie aflevering van FC De Kampioenen begint ook ons verhaal met een knaller... en jawel: het scoutsKamp staat weer voor de deur!

Dit jaar trekken we met onze ploeg naar Lier, waar we ons volledig onderdompelen in de wereld van FC BAVO. Verwacht je aan een week vol wedstrijden, vriendschap, en natuurlijk de nodige chaos want zoals bij de echte Kampioenen loopt het nooit helemaal zoals gepland.

Als echte ploegspelers slapen we gezellig samen in tenten op een veldbedje. Maar opgelet: zelfs Kampioenen kunnen niet tegen alles, dus wees voorbereid op frisse nachten en misschien een onverwachte regenbui. Een stevige koffer is dus geen overbodige luxe!

Gsm's mogen mee op kamp, maar worden veilig bewaard door de "coach" (de leiding:). Als er even tijd is tussen de trainingen en matches door, krijgen jullie misschien de kans om een berichtje naar het thuisfront te sturen!

En let op: dit wordt geen gewone kampweek... We worden op missie gestuurd, net zoals een echte Kampioenenploeg! Tijdens een tweedaagse tocht trekken we eropuit, waarheen precies? Dat blijft nog even een verrassing... we willen geen pottenkijkers op ons spoor! Een stevige rugzak en goeie stapschoenen zijn dus een must.

Wij staan alvast te popelen langs de zijlijn en kunnen niet wachten om samen met jullie deze geweldige week te beleven.

Dus: trek je voetbalschoenen aan,
oefen je beste goalvieling
en kom helemaal in Kampioenen-stijl!

En daarmee is de match gespeeld...
tot volgende in Lier!!

Groetjes jullie coaches!
Toke, Kilian, Anouk en Tiebe



GIVERS

De beste tijd van het jaar komt er weer aan... kamp!!

Na een jaar vol activiteiten is het eindelijk tijd om samen op kamp te vertrekken en er nog een schep bovenop te doen. Even weg van alles thuis, en dagen lang samen leven, lachen en vooral genieten.

Gelukkig kunnen we af en toe even ontsnappen aan de chaos op kamp, want we gaan ook op meerdaagse. De bestemming blijft nog een geheime locatie, maar we kunnen jullie wel al verzekeren dat het een avontuur wordt vol verrassingen, nieuwe ervaringen en momenten die je niet snel zal vergeten. Zorg dus zeker voor stevige wandelschoenen en een degelijke trekzak, want die zullen goed van pas komen.

Wij hebben er alvast enorm veel zin in en kijken ernaar uit om er samen met jullie iets onvergetelijks van te maken.

Vergeet dus zeker niet om naast je materiaal ook je goed humeur, enthousiasme en zin voor plezier mee te nemen. Dat is minstens even belangrijk als je slaapzak of je toiletzak.

Wij tellen alvast af en zien jullie heel graag op kamp!

Ik zeg altijd: het zijn niet de aantallen die het kamp maken, maar de chaos die we er zelf van durven maken.



Tot dan!
Jullie giverleiding
Myrthe en Ynje

AVONDLIED

's Avonds willen we de avond afsluiten met een rustig momentje & niets is beter dan het avondlied met iedereen zingen! Hoe meer het lied kennen, hoe mooier het gezang

**O Heer, d'avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom...**

**Wij knielen neer om U te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken U voor wat we ontvingen,
Wij vragen, Heer, verlaat ons niet!**

**Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê!**



WAT MEENEMEN?

ANDERE:

Iedereen neemt mee:

- ISI+ -kaart (vervanging SIS-kaart) of ID-kaart
- Medicatie (indien nodig)
- Drinkbus
- Schrijfgerief + briefpapier + enveloppen (enveloppen bevatten best vooraf adres en postzegels)
- Rustige bezigheid om de platterust mee door te komen (bijv. kaartspel, strips, tijdschrift...)
- Eetgerief: bord, mes, lepel, vork, beker

SPECIFIEK PER TAK:

Kapoenen, Welpen en Wolven:

- Rugzak

Tip: geen rugzak met koordjes over de schouders, dit kan vervelend worden tijdens een stevige wandeltocht

- Een extra centje voor de 1-daagse

Jonggivers en Givers:

- Trekrugzak
- Een extra centje voor de meerdaagse

WAT NIET MEE OP KAMP:

- Waardevolle voorwerpen, zoals gsm's, videospellen, fototoestellen, juwelen, etc.
- Gsm's worden door de leiding bewaard tijdens het kamp
- Geen zakmes!
- Snoepgoed (alles wordt verzameld door de leiding en eerlijk verdeeld onder de tak)

